

Lieve vrienden van het groene leven!

Allereerst een leuk verhaal over ruilclubs. Ik ben al een aantal jaren lid van twee ruilclubs, Letsa (www.letsa.nl) in Alkmaar en Pebbels (www.ruilclubpebbles.nl) in Amsterdam. Verleden week was ik op zoek naar een hotel in Neurenberg, voor de BioFach. Alle hotels waren uitgeboekt, het leek dus een kansloze actie. Ik kon nog wel een hotel krijgen in een stadje op drie kwartier reisafstand met openbaar vervoer. Dat vond ik niet zo handig. Dus heb ik een ruilclub in Neurenberg benaderd met de vraag of ik ergens bij een lid van de club kon overnachten.

Binnen twee dagen kreeg ik een antwoord en een logeeradres bij een psychologe met een praktijk voor gezondheid, genot en geluk. Mijn naam betekent "de gelukkige of diegene, die geluk brengt". We passen blijkbaar uitstekend bij elkaar en de psychologe had ook nog een eenvoudige website nodig voor haar praktijk. Mooi ruil dus! Dat geeft me moed voor de toekomst. Het economische systeem had me niets te bieden, de alternatieve sector wel. Zonder geld! Wonderbaarlijke wereld!

In Duitsland ruilen ze met uren in plaats van alternatieve valuta. In Alkmaar hebben we zonnepanelen, in Amsterdam pebbles. Deze eenheden zijn vergelijkbaar met Euro's. Tijd ruilen vind ik veel leuker. Ik heb momenteel een correspondentie over het uitwisselen van diensten/spullen tussen Neurenberg en Alkmaar en/of Amsterdam. In Duitsland bestaat zoiets al, met 'Außenkontos'. Administratief is dat nog een heel gedoe. Het zou fijn zijn, als het lukt om dat ook hier lukt. Dan kunnen we met allerlei steden in Duitsland ruilen. Nog leuker vond ik het idee van een internationale uren-ruilclub. Natuurlijk ging ik meteen op zoek via internet en tot mijn grote verbazing bestaat al zoiets, de TimeBank met een fysiek filiaal in den Haag. Ik heb me meteen als lid ingeschreven, zie www.e-flux.com/timebank

Ik was er dus helemaal klaar voor, leuke overnachting, perskaart voor de beurs en op tijd gekochte treinkaarten van NS international. Tot vier dagen geleden, toen gleed ik uit op een glad stukje stoep en kneusde ik mijn rechter voet. Een lange treinreis met 3 keer overstappen en twee dagen op een beurs lopen zit er niet in. Een metertje strompelen in huis inmiddels wel. Ik ben ervan overtuigd, dat de smeewortel-zalf geholpen heeft. Nu nog van de drogist, dit seizoen maak ik de zalf zelf. Een zere voet heeft ook voordelen. Niet bezig zijn met big business en de grote wereld, maar lekker mijn eigen ding doen. Ik ben eindelijk weer bezig om onkruidomelet te redigeren en te verwerken in een nieuw boek. Ik zet er nu vaart achter en hoop, dat ik de eerste zelfgeprinte versie op de zadenruilbeurs in Amsterdam klaar heb.

Ik kan er prima mee leven, dat de BioFach niet doorgaat. Zaden oogsten, bewaren en doorgeven vind ik het allerbelangrijkste in het leven. Steeds meer mensen hebben dat door. Kom je ook naar de zadenruilbeurs en de leuke workshops in Amsterdam? Hier is de website: www.reclaimtheseeds.nl

Goede zaden zijn de basis van gezonde voeding. Ik vind het verschrikkelijk, dat je haast geen onbehandelde zaden meer kan kopen. Gelukkig hebben we nog de Bolster, daar noemen ze zaden 'cultureel erfgoed'. Mijn zelf verzamelde zaden bewaar nog wel apart, maar maak er dan mengsels van. Dan krijg je vanzelf biodiversiteit. Ik mix een hoofdsort, een vaste plant, met groentes en eetbare bloemen. Het eerste doosje is al bij Bessie van Gezonde Gronden in Den Haag.



Het zadenmix staat op BellaPlant, zie hier: http://bellaplant.nl/pagina/wilde_zaden.html. Dit jaar heb ik niet genoeg zaden om er op redelijk grote schaal iets mee te doen. Volgend jaar hopelijk wel!

Heel leuk nieuws is de vertaling van het nieuwe boek van Sepp Holzer, een indrukwekkende man uit Oostenrijk. Hij werkt al zijn hele leven volgens zijn eigen intuïtie en methodes. Ik ben meer dan 2 jaar bezig om contact met hem te krijgen omdat ik vond, dat zijn boeken ook hier uitgegeven moeten worden. Dat contact is nooit gelukt, ik kreeg geen antwoord op mijn mails. Nu komt er wel vaart in het gebeuren. Het begon op de BioVak. Uitgever Jan van Arkel had op het laatste moment een stand op de BioVak geboekt. Jullie kennen hem natuurlijk allemaal wel door het boek 'Tuinen van overvloed' van Fransje de Waard. Tot mijn grote verbazing was zijn nieuwste project de uitgave van het boek "Holzer's permacultuur". Natuurlijk heb ik meteen ingeschreven en de 19,95 voor het boek betaald. Naderhand vraag ik me af, of ik misschien wel het allereerste boek betaald heb. Niet echt belangrijk, wel leuk als het echt zo is. Hier is zijn website: www.janvanarkel.nl

En natuurlijk vraag ik jullie nu ook om meteen in te schrijven op het boek, samen maken wij het mogelijk! Zie hier: <http://www.janvanarkel.nl/nieuw/holzerspermacultuur.html>

Hier is een video over Sepp Holzer in Portugal: <http://www.youtube.com/watch?v=4hF2QL0D5ww>
Sepp Holzer komt waarschijnlijk in oktober naar Nederland om zijn boek te presenteren. We wilden hem eigenlijk al in mei uitnodigen, maar hij heeft het te druk. Oktober is ook prima, met een beetje geluk hebben bij dan nog meer boeken en andere materialen van hem beschikbaar in het Nederlands. Hij is wereldwijd bezig met grootschalige projecten en zal eind van dit jaar ongetwijfeld nog meer mooie materialen hebben.

Een ander heel mooi project is de 'Prinzessengarten' in Berlin. Daar is op een stukje vervuilde stadgrond een groen paradijsje met volop leuke activiteiten ontstaan. Kijk maar op de website, het is zeer inspirerend: www.prinzessinnengarten.net

Tot slot nog een mooi verhaal over paddestoelen kweken. Ik wilde al een tijdje paddestoelen kweken, maar dat lukt niet zo best. Tussentijds waren mijn kweek-experimenten best succesvol. Totdat de slakken kwamen. Gelukkig krijgen we steeds weer nieuwe kansen in het leven. Bij de voorbereidingen van de BioVak hoorde ik een leuk verhaal over een bedrijf in Egmond Binnen, een paddestoelenkweker. Dat bedrijf haalt de koffieprut op bij La Place, kweekt er vervolgens oesterzwammen in en levert de paddestoelen retour, juist – aan La Place. Het kan nog net iets mooier, bij La Place zelf kweken, maar daarvoor hebben ze niet genoeg ruimte. Ik vond het buitengewoon inspirerend en wist zeker, dat ik heel snel weer wilde beginnen met paddestoelen kweken.

Het leven gaf me gelijk. Ik kreeg op mijn verjaardag een kweekpakket voor koningsoesterzwammen van Jan en Linda (www.janschelhaas.nl). Dat pakket staat nu achter de kachel voorspoedig te groeien. Ik hoop van harte, dat het gauw weer wat warmer is, dan kunnen de oesterzwammen verder groeien in de tuin. Koffieprut zat, bij allerlei restaurant in Egmond aan Zee. Misschien lukt het experiment, misschien ook niet. Ik ga in ieder geval door met kweken en uiteindelijk zal ik van mijn fouten leren. Fouten bestaan natuurlijk niet, ze zijn een weg om tot volmaaktheid te groeien ☺

Groeizame groetjes en veel plezier met al je groene plannen, Bea